

«Θα παντρευτεί ποτέ άραγε;»

Ο γιος μου ο Μουράτ είναι σήμερα 46 χρονών. Όταν ήτανε τεσσάρων χρονών ήρθαμε ως γκασταρμπάιτερ που λένε στη Γερμανία. Ο Μουράτ είναι το μοναχοπαιδί μου. Τον πατέρα του έχω να τον δω χρόνια. Σήμερα ζω πάλι στην Τουρκία με τη σύνταξη που παίρνω από τη Γερμανία – εκεί άλλωστε δούλεψα όλη μου τη ζωή. Όταν πια δε χρειαζόταν να δουλέψω με τραβούσε το σπίτι μου πάλι.

Όλος ο κόσμος είναι σπίτι του

Ο Μουράτ μου έμεινε στη Γερμανία. Από τη μια βέβαια θα ήθελα πολύ να γυρίσει πίσω μαζί μου αλλά από την άλλη τον καταλαβαίνω πάλι. Ουσιαστικά μεγάλωσε και έζησε τη ζωή του μέχρι τώρα στη Γερμανία. Σε αντίθεση με πολλά παιδιά των γκασταρμπάιτερ μιλάει τουρκικά και γερμανικά χωρίς προφορά. Ακόμη ξέρει αγγλικά και εγώ δεν ξέρω ποιες ακόμη γλώσσες μιλάει. Είναι έξυπνος αλλά ακόμα δεν ξέρει τι να κάνει στη ζωή του. Πριν από μερικά χρόνια άρχισε πάλι να σπουδάζει. Είναι οικονομικά ανεξάρτητος και βρίσκει πάντα μια δουλειά. Μερικές φορές δουλεύει και στην Αγγλία.

Γιατί είναι ακόμα μόνος του;

Είναι καλό παιδί. Με φροντίζει όταν είμαι στη Γερμανία και έρχεται πάντα μαζί μου σε όσους γιατρούς πάω. Αλλά με πονάει να τον βλέπω μόνο. Σε αυτήν την ηλικία και δεν έχει ακόμη παιδί. Ούτε καν παντρεμένος δεν είναι! Παλιά ρωτούσα καμιά φορά πότε θα φέρει μια γυναίκα στο σπίτι ή πότε σκέφτεται να παντρευτεί. Κάθε φορά όμως καταλήγαμε σε καβγά. Τώρα είναι κάπως καλύτερα.

Έχει πολλούς καλούς γνωστούς

Και τελικά – και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό – δεν τον έχω δει ποτέ μαζί με μια γυναίκα. Έχει πολλούς καλούς γνωστούς, ανάμεσά τους και γυναίκες. Αλλά έτσι όπως λέμε μαζί, ζευγάρι δηλ., όπως ένας άντρας και μια γυναίκα, δεν τον έχω δει να είναι με καμιά.

Και μετά πάει και σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι εκεί είναι μόνο άντρες που κι αυτοί δεν έχουν γυναίκα. Το καταλαβαίνω βέβαια αυτό, γιατί κι εγώ προτιμώ να είμαι με τις γειτόνισσες και τις φίλες μου. Αλλά εγώ ήμουν όπως και να έχει παντρεμένη και έχω κι ένα παιδί. Με το Μουράτ είναι κάπως αλλιώς.